



Friedrichshain øst for Berlin centrum var under den kolde krig et midtpunkt for det kommunistiske DDR. I dag er området med Karl-Marx-Allees kommunistiske byggeri og Treptower Parks monumenter fra sovjettiden blevet et af de mest hotte i den tyske hovedstad. Her bor fynske Julie Bonde, mens hun færdiggør sin uddannelse som trompetist.

En investering i datteren

Af Jean Tonnesen

Caféer, barer og restauranter med navne som Dachkammer og Amber ligger side om side og bejler til de lokales og turisternes gunst i Simon-Dach-Strasse i området Friedrichshain. Få kilometer mod øst ligger Berlin centrum med tv-tårnet på Alexanderplatz, Brandenburg Tor ved gaden Unter Den Linden og Tysklands parlament Der Reichstag.

- Berlin er et helt fantastisk sted, hvor man har råd til at bo, byen ligger centralt i Europa og ikke langt fra Danmark. Mine forældre købte lejligheden som en investering, og fordi, jeg boede til leje forskellige steder, siger Julie Bonde og byder indenfor i sin lejlighed, som hun lejer af sine forældre.

Lange, lyse plankegulve fører hen til et køkken med hvide låger og et hvidt bord med stole fra Ikea. En dør fører ud til en terrasse, hvor træet er mørkt efter skyernes vredesbrud over den tyske hovedstad. Bag køkkenet ligger et stort badeværelse med badekar og et separat indhak, hvor toiletet står.

Julie Bonde forklarer, at hendes forældre, Hanne og Elmer Bonde, har købt lejligheden på små 70 kvadratmeter for 1,1 million kroner som en investering, men de er meget glade for at komme på besøg i ferier og weekender. Hun er opvokset i Nyborg med 15.844 indbygger på Fyn, men flyttede ind i lejligheden i Berlin med over tre millioner indbyggere den 1. december sidste år.

Færdiggør sin uddannelse i Berlin

Julie Bonde er 22 år og læser til trompetist. Hun kom ind på Det Fynske Musikkonservatorium i Odense som 17-årig om mangler kun "hovedopgaven" for at færdiggøre uddannelsen. For et år siden flyttede hun til Berlin, for at fortsætte sine trompetstudier i nærheden af sin lære, der også bor i byen – derudover har hun vundet en



kontrakt ved Brandenburger Symfoniker, som er et mindre orkester med 65 musikere.

- Det fedt at bo her, fordi det er centralt, og så er der mange hyggelige caféer, siger Julie Bonde og forklarer, at områdets indiske, tyske og asiatiske caféer og restauranter betyder, at hun stort set ikke handler ind – det er ligeså billigt at købe mad ude og tage det med hjem.

Hun forklarer, at hun har læst, at 80 procent af beboerne i Friedrichshain og naboområdet Prenzlauer Berg er under 40 år.

Svensker, dansker og franskmænd

I ejendommen, hvor Julie Bonde bor, har også svenskere, tyskere og franskmænd fundet plads til deres liv. Hele huset er blevet endevendt i en såkaldt

Julie Bonde kommer fra Nyborg på Fyn, men bor nu i Berlin med tre millioner indbyggere. Hendes forældre har købt lejligheden i Simon-Dach-Strasse, så hun ikke skulle bo til leje.

entkern, hvor alt undtagen ydermurene rives ud – mure og andre bærende elementer bliver tjekket for råd eller andre fejl, og bagefter bliver hele byggeriet sat i stand med nye el- og vandinstallationer. Alle de originale detaljer som stuk, døre med håndskårede motiver og trappeopgange bliver renoveret.

Julie Bonde ved endnu ikke, hvornår hun kommer hjem til Danmark – måske til sommer, hvor uddannelsen skal afsluttes, hvis hun da ikke tager et halvt års orlov mere – måske kommer hun overhovedet ikke tilbage til Danmark.

- I Danmark er der fem orkestre, og hver gang de slår en stilling op, er der flere hundrede ansøgere. Her i Berlin er der syv, siger hun, og forklarer, at fritimerne mellem trompet-træning og koncerter bliver brugt til at være sammen med tyske venner og høre musik i byen, der stort set altid får besøg af verdensstjerner inden for jazz og klassisk musik. De mange tilbud i byen og ikke mindst i Østberlins hippe områder – Friedrichshain og Prenzlauer Berg – betyder at fjernsynet i stuen ikke er sat til endnu. ■

Julie Bondes tips til Berlin

Julie Bonde får jævnligt besøg fra Danmark, og når gæsterne lander i bydelen Friedrichshain tager hun dem med på café. Derudover er det jødiske museum – Jüdisches Museum – også et must blandt byens kulturelle tilbud – man skal dog bruge mere end et par timer i museet. Blade som Zitty, der lister koncerter, forestillinger, film og andre kulturelle tilbud op, er også gode at have i baghånden, når et par dage i Berlin skal planlægges.